

Kerkdiensten

Zondag 7 juli 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Collecten: 1. PKN Pastoraat: Preken in doventaal 2. Kerk

Zondag 14 juli 9.30 uur dr. Piet Schelling, Monster

Collecten: 1. Kerk in Actie Zending: Indonesië 2. Kerk

Bij de dienst van 7 juli

Het thema van deze dienst is 'Kracht in zwakheid'.

Jezus kon in Nazareth geen wonderen doen. Nu ja, een paar heel zwakke mensen legde hij de handen op en dat hielp. En dat terwijl in het evangelie van Marcus Jezus juist nadrukkelijk de Zoon van de Almachtige is, in plaats van de keizer. Maar voor de mensen in Nazareth betekent dat alleen dat Jezus kapsones heeft.

Dr. Otto Kroesen

Van de diaconie

Op **7 juli** collecteren we voor het Pastoraat van PKN: Preken in gebarentaal. Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. Met uw gift aan de collecte ondersteunt u het pastoraat aan dove mede-gelovigen, die net als wij allemaal pastorale aandacht, troost en bemoediging nodig hebben in tijden van vreugde en verdriet.



Preken in gebarentaal

Protestantse
Kerk

Verdiens om
goed, hoop en liefde



De tweede collecte is voor onze kerk De Lichtbron. Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of stort uw bijdrage op rekeningnummer NL90 RABO 0368 1000 49 van de Diaconie/ZWO o.v.v. Preken in gebarentaal, en NL85 RABO 0368 1024 67 t.n.v. Protestantse Gemeente Wateringen/Kwintsheul/Wateringseveld. Beide collectes van harte bij u aanbevolen!

Op **14 juli** collecteren we voor Kerk in Actie: Zending in Indonesië. De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding. We collecteren vandaag voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. Met uw gift in de collecte steunt u via het programma zending van Kerk in Actie de toerusting van vrouwen op Papoea voor hun sociale en pastorale taken. Steun het werk in Indonesië met uw gift in de mand bij de uitgang van de kerk, of bovengenoemde rekening onder vermelding van Zending in Indonesië. De tweede collecte is voor onze kerk, De Lichtbron. Beide collectes van harte aanbevolen!



Wij feliciteren

10 juli de heer P. Sekeris
12 juli mevrouw F.J. van Zanten-Bosman
20 juli mevrouw H.M. Louwersheim-van Ogtrop
20 juli de heer J.T. Keehnen

Walk the Talk

Deze oecumenische wandelgroep is voor mensen tussen ongeveer 20 en 50 jaar. Ongeveer eens per twee of drie maanden lopen we zo'n vijf tot zeven kilometer vanaf De Lichtbron. Meestal zijn er ongeveer zeven deelnemers. De samenstelling wisselt. We lopen in duo's. Afhankelijk hoe goed het duo elkaar kent, is er eerst kennismaking en volgt dan het gesprek over de uitgedeelde vragen. Marjolein de Korte-Van Marrewijk (Andreas) doet de voorbereiding.

Afgelopen maandag, 1 juli, was een tekst over de liefde het uitgangspunt. Hieronder staat in cursieve letters de tekst en in 'gewone' letters de bijbehorende vragen. Dit kan ook voor anderen inspireren.

Liefde is geduldig, maar jouw ongeduld maakt mij onrustig

- Is het haalbaar om altijd geduldig te zijn?
- Is ongeduld altijd iets slechts?

Liefde is niet jaloers, maar jouw afgunst/rivaliteit maakt mij boos

- Is het haalbaar om niet jaloers te zijn?
- Is jaloezie altijd iets slechts?

Liefde is vriendelijk, maar jouw felheid maakt mij bang

- Kun je je indenken, dat felheid mensen bang maakt?
- Herken je dat bij jezelf of mensen om je heen?



Liefde houdt altijd vol, maar alleen als jij ook van mij houdt.

- Is het mogelijk om eenzijdige liefde te hebben?
- Is het mogelijk om een ander lief te hebben zonder jezelf lief te hebben?

Liefde blijft altijd geloven, maar alleen als jij ook in mij gelooft.

- Zit er liefde in je geloof?
- Geloof jij in Gods liefde voor jou?

Liefde verdraagt alles, maar alleen als jij ook accepteert wie ik ben

- Hoe zie je dit in een relatie?
- Kun je dit ook in relatie met God zien?

Volgende keer is maandagavond 16 september 20.00 uur.

Denk er eens over om mee te lopen!

Ds. Marjan Zebregs

Heel Apart

Dit is de titel van de bundel van 25 columns van Hans Meijer, predikant van wijkgemeente NoorderBrug van de protestantse gemeente 's-Gravenzande (PKN). Hans schreef deze vaak ludieke columns voor het regionale protestantse kerkblad Samen (€ 19,90 inclusief verzendkosten).

De bundel is te bestellen door een e-mail te sturen naar dshansmeijer@pgsgravenzande.nl met de titel 'Heel Apart' en met vermelding van uw naam en adresgegevens. U ontvangt dan in reply een factuur met de betaalinformatie.

Liedteksten uit Iona

In deze zomer liedteksten (met toelichting) uit de oecumenische geloofsgemeenschap van Iona (een eiland voor de Schotse westkust) uit de bundel 'Liederen en gebeden uit Iona'.

Vandaag, 't is nog vroeg (Nederlandse tekst van Andries Govaart)

1. Vandaag, 't is nog vroeg en daar is God voor mij uit,
die, 's nachts toen ik sliep, de morgen ontbood.
God sluimert noch slaapt, maar schildert de morgen
in lichttinten grijs of goud, geel en rood.

2. Vandaag sta ik op en Christus is hier naast mij.
Door duister ging Hij en licht strooit Hij rond.
Ja, waarlijk Hij leeft, verlost ons tot volgen,
tot hoop die geneest, aansteek'lijk verbond.

3. Vandaag zeg ik 'ja', beaam ik de Geest in mij,
in werk en gebed, in vrede en strijd.
De Geest woelt en wiegt, beweegt alle leven:
wie bang was, gelooft; de slaaf wordt bevrijd.

4. Vandaag ben ik blij omgeven te zijn door God,
de grond en de lucht, mijn honger mijn brood.
De Schepper, de Zoon, de Geest, drie tezamen,
zij noemden mij kind en nu bondgenoot.

Toelichting: De Keltische traditie kent het cirkelgebed. Het doet een beroep op de beschermende aanwezigheid van God in ons en om ons heen.

Het is een gebed of een lied om je binnen te brengen dat God de Aanwezige is (MZ).



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs,

predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij graag inleveren in Word:

donderdag vóór 12.00 uur via niewsbriefdelichtbron@gmail.com.